

Το τμήμα φωτογραφίας συνεργασίας του Πανελληνίου Κέντρου Υποβρύχιας Φωτογραφίας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Ποσειδώνα Καβάλας διοργανώνουν την εκδρομή

Κάρυστος Εύβοιας

Ταξίδι στην Κάρυστο. 15/16/17 Ιουνίου 2019. Δύο διανυκτερεύσεις. Επίσκεψη: Χαλκίδα την πόλη με τα... τρελά νερά, Κάρυστο, Μαρμάρι, Μουριές τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι, την Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ στις Ροβιές Εύβοιας την Αιδηψό και τον Αγιοκάμπο.

Κόστος εκδρομής 100 ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.

Περιλαμβάνει: Δωμάτιο, πρωινό, μεταφορά με λεωφορείο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πρώτη ημέρα: Αναχώρηση από την Καβάλα ημέρα Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 και ώρα 7 π.μ. Στάσεις όπου χρειαστούν και με πρώτο προορισμό την Χαλκίδα την πόλη με τα... τρελά νερά. Άφιξη στην Χαλκίδα το μεσημέρι.

Η Χαλκίδα είναι διάσημη για το παλιρροϊκό φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου, ένα σπάνιο φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης της ροής των θαλασσιών ρευμάτων. Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τα πολύ παλιά χρόνια, τόσο από αστρονομικής και γεωφυσικής άποψης, όσο και από φιλοσοφικής. Για να μπούμε στην πόλη θα περάσουμε από την νέα εντυπωσιακή καλωδιακή (κρεμαστή) γέφυρα, ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα, ενώ η παλιά, κινητή γέφυρα, χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες ως σημείο παρατήρησης της παλιρροϊκής εναλλασσόμενης κίνησης των νερών του Ευβοϊκού. Στο σημείο όπου υπάρχει η παλαιά γέφυρα, μπορούμε να παρατηρήσουμε την αλλαγή της κατεύθυνσης του νερού κάθε 6 ώρες περίπου, άλλοτε από τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο με κατεύθυνση προς τον νότιο και άλλοτε αντίστροφα. Εκεί είναι και το μοναδικό σημείο κορύφωσης του φαινομένου, όπου η ταχύτητα του ρεύματος φθάνει ακόμη και τα 9 μίλια την ώρα και κάνει ακόμα πιο αισθητό το παλιρροϊκό φαινόμενο. Από κει ξεκινάει και το πιο κοσμοπολίτικο σημείο της πόλης, ο τουριστικός, παραλιακός πεζόδρομος με τις καφετέριες, τα εστιατόρια και τα ουζερί. Στην Χαλκίδα θα μείνουμε περίπου τρεις ώρες για να περπατήσουμε και να απολαύσουμε το ουζάκι μας ή τον καφέ μας. Φεύγουμε από την Χαλκίδα και αφού συναντήσουμε την σχετική πινακίδα για να στρίψουμε νότια θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που καταλήγει στην Κάρυστο (στρίβοντας μόνο στην διασταύρωση του Δήμου Λέπουρα, δεξιά όπως δείχνει η πινακίδα). Η απόσταση είναι περίπου 130 χιλιόμετρα από την γέφυρα και ο δρόμος έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Δίπλα από τον Ευβοϊκό και τους πανέμορφους Πεταλιούς, απέναντι από τα ανατολικά παράλια της Αττικής, στο νοτιότερο σημείο της Εύβοιας, βρίσκεται η Κάρυστος. Στο μέσο αυτού του σημείου βρίσκεται ένας φυσικός κόλπος με άνοιγμα τα 3,5 ναυτικά μίλια όπου στο κέντρο του βρίσκεται η Κάρυστος «βλέποντας» προς τον νοτιά.

Η Κάρυστος είναι μία μικρή αλλά «αυτόνομη» πόλη που αριθμεί σήμερα περίπου 10.000 κατοίκους, χτίστηκε γύρω από το λιμάνι το οποίο και αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις βασικές πηγές εισοδήματος, κυρίως λόγω της αλιείας (διαθέτει αρκετά μεγάλο αλιευτικό στόλο), ενώ τα παλιότερα χρόνια υπήρχε έντονη εμπορική δραστηριότητα όπου τα προϊόντα της περιοχής φορτωνόντουσαν για να ταξιδέψουν στην Αθήνα και όχι μόνο. Οι παραλίες της ξεκινούν από το κέντρο σχεδόν της πόλης, δίπλα στο λιμάνι και εκτείνονται από τη μία άκρη του κόλπου έως την άλλη.

Η Κάρυστος «ατενίζοντας» τις Κυκλάδες (απέχει 20 νμ. απόσταση από την Τζια και 16 νμ. από την Άνδρο) θυμίζει έντονα νησί αφού η γεωγραφική της θέση στο νοτιότερο σημείο της Εύβοιας στην ουσία την απομονώνει δίνοντας περιμετρικά πολυάριθμες επιλογές.

Η Κάρυστος έχει μοντέρνο ρυμοτομικό σχέδιο, πλατείες και δημόσια νεοκλασικά κτίρια, με ευρείς δρόμους και πλατείες που έγιναν βάσει σχεδίου και κατόπιν παραγγελίας του βασιλιά Όθωνα από τον Βαυαρό μηχανικό Μίρμπαχ. Για το λόγω ακριβώς αυτό και προς τιμή του Όθωνα η κωμόπολη αυτή έλαβε το 1848 την ονομασία «Οθωνόπολις» που αργότερα (μετά την μεταπολίτευση το 1862) μετονομάστηκε στην σημερινή της ονομασία. Φυσικά η Κάρυστος, χτισμένη στους πρόποδες του όρους Όχη συνδυάζει και το βουνό και για τους λάτρεις της πεζοπορίας αποτελεί γνωστό προορισμό. Εκεί βρίσκεται το φαράγγι του Δημοσάρη, όπου με αφετηρία το διάσελο Πετροκάναλο, υψομέτρου 954μ., που καταλήγει στην παραλία του Καλλιανού μετά από 10 περίπου χιλιόμετρα κατάβασης. Το λιθόστρωτο μονοπάτι που ακολουθεί το ρέμα χρησιμοποιείται από αρχαία χρόνια και συνδέει την περιοχή του Καλλιανού και των υπόλοιπων χωριών του Καβοντόρου με την Κάρυστο. Το μονοπάτι είναι βατό και ένα μεγάλο τμήμα του βρίσκεται κάτω από τη σκιά των πλατανιών δίπλα στα τρεχούμενα νερά που επιτρέπουν και το μπάνιο. Στην κορυφή της Όχης βρίσκεται και το Δρακόσπιτο, ένα αρχαίο ορθογώνιο κτίσμα κατασκευασμένο με τεράστιους ογκόλιθους όπου ακόμα και σήμερα η κατασκευή του θα χρειαζόταν μεγάλους γερανούς και μαστοριά. Γι' αυτό και οι μύθοι που αφορούν τα συγκεκριμένα κτίσματα μιλούν για υπεράνθρωπους – δράκους όπου μπόρεσαν να τοποθετήσουν έτσι τις ασήκωτες αυτές πέτρες.

Στην διαδρομή για Κάρυστο θα δούμε ένα μοναδικό θέαμα τις δεκάδες ανεμογεννήτριες που στέκουν επιβλητικά στις βουνοκορφές.

Άφιξη στην Κάρυστο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο γύρω στις 17,00 μ.μ.. Το ξενοδοχείο είναι στην παραλία και βλέπει στο λιμάνι της πόλης. Για τις μετακινήσεις μας μέσα στην πόλη δεν χρειάζεται μεταφορικό μέσον. Ξεκούραση και βόλτα στην παραλία. Στην παραλία υπάρχουν πολλά ωραία ουζερί, καφετέριες και ταβερνάκια στα οποία σερβίρονται μεταξύ άλλων παραδοσιακές γεύσεις όπως οι κουρκουμπίνες (μικρά κομμάτια από ζυμάρι που βράζονται και καίγονται σε κατσικίσιο βούτυρο ή λάδι), ντόπια κρέατα, τυριά και κρασί. Τα παιτόνια περιμένουν στην παραλία για να χαρίσουν στους επισκέπτες μια μοναδική βόλτα στην παραλία της Καρύστου.

Δεύτερη ημέρα: Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο 9 π.μ.

Επίσκεψη στο Μαρμάρι για βόλτα και καφέ και για όσους θέλουν μπορούν να εκκλησιαστούν. Το Μαρμάρι είναι ένας πολύ γνωστός προορισμός της Νότιας Εύβοιας. Στα αρχαία χρόνια υπήρχε λιμάνι για την εξαγωγή μαρμάρου από το οποίο πήρε και το όνομά του. Η οικονομική άνθηση της περιοχής οφείλεται ακόμα και σήμερα στα πετρώματα της περιοχής και ιδιαίτερα στους σχιστόλιθους (τις γνωστές πλάκες Καρύστου). Σήμερα, απλωμένο σε ένα γραφικό και χαρακτηριστικό φυσικό ημικόκλιο, έχει εξελιχθεί σε κέντρο παραθερισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες σφύζει από ζωή, ενώ το χειμώνα μεταμορφώνεται σε ένα ήσυχο ψαροχώρι. Απέχει οδικώς 12 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρύστου. Επιστροφή στην Κάρυστο και επίσκεψη στο Μπούρτζι δίπλα στο λιμάνι, ανατολικά, ένα παλαιό ενετικό φρούριο το οποίο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Χτίστηκε στα μέσα του 13ου αιώνα και αναστηλώθηκε το 1960 από την Αρχαιολογική Εταιρεία και το καλοκαίρι χρησιμοποιείται σαν πολιτιστικό κέντρο, φιλοξενώντας αρκετές εκθέσεις φωτογραφίας και τέχνης. Απέναντι από το κάστρο, στο Γιοκάλειο Πνευματικό Ίδρυμα βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου με εντυπωσιακά εκθέματα της περιοχής. Το μεσημέρι θα πάμε στο χωριό Μουριές για φαγητό και διασκέδαση. Το απόγευμα ελεύθερο πρόγραμμα.

Τρίτη ημέρα: Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο 8,30 π.μ.

Επίσκεψη και προσκύνημα

στο ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου που βρίσκεται στο Προκόπι και είναι αφιερωμένος στον ομώνυμο άγιο. Μεγάλος αριθμός προσκυνητών επισκέπτεται καθημερινά το ιερό λείψανο του αγίου. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Ρωσία το 1690. Τότε βασιλεύε ο Μεγάλος Πέτρος. Το 1711 ξέσπασε πόλεμος με την Τουρκία, στον οποίο πολέμησε και ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος πιάστηκε αιχμάλωτος και έγινε σκλάβος ενός Τούρκου, ο οποίος τον μετέφερε στην πατρίδα του, στο Προκόπι της Μικράς Ασίας. Ο Άγιος δεχόταν τις αφόρητες καταπίεσεις και τους εξευτελισμούς των Τούρκων, που προσπαθούσαν να τον κάνουν να αλλαγοπιστήσει. Η ενάρτη συμπεριφορά του έκανε τον αφέντη του να τον συμπαθήσει και να τον αφήσει ελεύθερο να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Η εργασία που του ανατέθηκε ήταν το στάβλισμα και η περιποίηση των ζώων, την οποία ασκούσε με αγάπη και προθυμία. Σε ηλικία 40 ετών αρρώστησε βαριά και πέθανε. Στις 27 Μαΐου 1730 έγινε η τελετή της ταφής του. Ο αφέντης του έδωσε την ελευθερία στους χριστιανούς να τον θάψουν χριστιανικά. Τάφηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου και το άγιο σκήνωμά του μπήκε μέσα σε μαρμαρίνη λάρνακα. Το 1832 όμως το λείψανο πετάχτηκε έξω από τη λάρνακα σε σωρό ξύλων για να καεί, από τους στρατιώτες του Τούρκου Χατκεράλ Ογλού Οσμάν πασά, που είχαν ληστέψει όλο το ναό από τα αφιερώματα. Το λείψανο όμως έμεινε ανέπαφο. Το γεγονός αυτό φόβισε τους Τούρκους που απομακρύνθηκαν και το σώμα του αγίου τοποθετήθηκε πάλι μέσα στη λάρνακα. Τα θαύματα που γίνονται στη λάρνακα που φιλοξενεί τα λείψανα του αγίου γίνονται γνωστά και πολύς κόσμος ασχέτου θρησκείας καταφεύγει για να θεραπευτεί. Στο χώρο δημιουργείται ένα μεγάλο προσκύνημα που δεσπόζει στην Κεντρική Καππαδοκία έως το 1924. Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1924, οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου Μικράς Ασίας, πήραν μαζί τους το σκήνωμα του Αγίου και το μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα, στην Εύβοια. Το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε στην Εύβοια τον Οκτώβριο του 1924 με το πλοίο «Βασίλειος Δεστούνης». Το 1930 θεμελιώθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμή του Αγίου, που αποπερατώθηκε το 1951. Μετά το προσκύνημα

στο ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή του Οσίου Δαυίδ που βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια, δεκαέξι χιλιόμετρα από το χωριό Ροβιές και μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον. Η ίδρυση και ανέγερση της Μονής έγινε το 1535 και οφείλεται στον Όσιο Δαυίδ. Νέος ακόμη στην ηλικία, επέτυχε την ανοικοδόμησή της σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρων, κάτω από την σκέπη του Τελεθρίου όρους, ανάμεσα σε πυκνό δάσος πεύκων και ελάτων.

Ο Όσιος καταγόταν από τη Γαρδινίτζα. Νέος ακόμη έγινε μοναχός. Διετέλεσε ηγούμενος της Μονής Βαρνακόβης, ασκήτηψε στο Στείριον όρος και δοκιμάστηκε από τον οθωμανό άρχοντα της Λιβαδειάς. «Θείω οδηγηθείς Πνεύματι», πέρασε στην Εύβοια, όπου έκτισε Ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, σε σημείο όπου προϋπήρχε παλαιότερος Ναός, κοντά στο χωριό Ροβιές και «τελείαν συνεστήσατο Μονήν», στην οποία συνέρρευσαν σύντομα πολλοί μοναχοί. Η φήμη της αγιότητός του ξαπλώθηκε γρήγορα, έκανε πολλά θαύματα και πριν την οσιακή κοίμησή του (1 Νοεμβρίου) πολλούς οδήγησε προς σωτηρία «μέγας φανείς εν λόγω και έργω». Η Μονή, στα χρόνια του Βυζαντίου είχε τιμηθεί με Αυτοκρατορικούς τίτλους, οι οποίοι δυστυχώς καταστράφηκαν κατά την πυρπόλησή της. Ακόμη, Πατριαρχικό σιγίλιο του 1638, επί Πατριάρχου Κυρίλλου, αναγνώριζε την Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική αξία της Μονής. Κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως του 1821, οι Μοναχοί βοήθησαν στον Αγώνα, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την οργή των Τούρκων, οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το Μοναστήρι, το οποίο ανακαινίσθηκε το 1877.

Ημέρες δόξης και ανάπτυξης γνώρισε η Μονή στά χρόνια της Ηγουμενίας του μακαριστού Αρχιμ. Ιακώβου Τσαλίκη (1975-1991), ο οποίος άφησε φήμη και μνήμη οσίου ανδρός και κατετάγη επισήμως στο Αγιολόγιο

της Ορθοδόξου Εκκλησίας την 27η Νοεμβρίου 2017, υπό του πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά το προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαυίδ περνάμε από την Αιδηψό. Η Αιδηψός, σχεδόν ενοποιημένη με τα Λουτρά λόγω της οικιστικής δραστηριότητάς, ξεχωρίζει για τη γραφικότητα και τη νοικοκυροσύνη της, με τα όμορφα σπίτια και τους περιποιημένους κήπους. Η περιοχή είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με το Στράβωνα, ο Ηρακλής απέκτησε τη θεϊκή του δύναμη στα νερά των πηγών της Αιδηψού. «Περί την Αιδηψόν θερμάς» την αποκαλεί ο Αριστοτέλης στα «Μετεωρολογικά» του. Στη Ρωμαϊκή Εποχή την επισκέπτονταν συχνά ο Αύγουστος, ο Αδριανός και ο στρατηγός Σύλλας. Αμέσως μετά την κατάλυση του ρωμαϊκού κράτους παράκμασε, για να καταστραφεί από τους Τούρκους το 1814. Η αξιοποίηση των λουτρών άρχισε το 1887. Στην Αιδηψό υπάρχουν 60 περίπου πηγές με σημαντική παροχή νερού θερμοκρασίας 34-71,2 βαθμών Κελσίου. Η προέλευση του υπερθερμού αυτού νερού οφείλεται στο μεγάλο ρήγμα του Βορείου Ευβοϊκού.

Συνεχίζουμε για τον Αγιοκάμπο που βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια και εκτός από γραφικό χωριό, είναι το λιμάνι που εξυπηρετεί την μετακίνηση επιβατών από περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, προς την Β. Εύβοια. Από το 1980, τα πλοία μεταφέρουν γρήγορα και με ασφάλεια σε συχνά δρομολόγια και σε καθημερινή βάση, επιβάτες από και προς τα λιμάνια του Αγιοκάμπου και της Γλύφας. Με το πλοίο περνάμε στην Γλύφα και οδικός, κάνοντας στάση όπου χρειαστεί, ερχόμαστε στην Καβάλα.

Το τμήμα φωτογραφίας συνεργασίας του Πανελληνίου Κέντρου Υποβρύχιας Φωτογραφίας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Ποσειδώνα Καβάλας διοργανώνουν την εκδρομή.

Για κράτηση θέσεων: Ιωάννης Σταματιάδης 6945252667

Σωτήριος Ιωάννου 6973590190